

ROBBEDOES



INDIANEN
WORDEN NIET GRAAG
LASTIG GEVALLEN!...

KIM DEVIL
VOELT DAT AAN DEN LIJVE!

BELGIE: 8 fr. — NEDERLAND: Losse nummers: 40 ct.

Weekblad. — 17e Jaargang. Nr. 799. — 21 Juli 1955. — 24 blz.









SONNY, ZODRA TUMB ROEPT, ZET JE DE "SNELLEGER" WUD OPEN, JE DUIT DE KNOOP DIEP IN OP DE STAND: "SNELLEGEN"!

WAT?!

DE N.C. 22654 IS ZWAAR GEWORDEN DOOR HET UITVALLEN VAN ZIJN MOTOREN EN VERLIEST HOOGTE. ONGENADIG BLUFT DE PIRAAT IN ZIJN ZOG VLIEGEN EN KOMT ONAFWENDBAAR NADER.



ZE ZIJN NOG TAAI!... DITMAAL MOET IK VOORGOED MET ZE AFREKENEN. IK ZAL VLAK BIJ ZE KOMEN OM ZE DE VOLLE LAAG TE GEVEN!



DAT IS PRIMA 'N POSITIE VAN ZO DICHTBIJ ZIJN ALLE SCHOTEN RAAK, GOED OPLETTEN! ALS DE KIST ONTPLOFT KUNNEN DE BROKSTUKKEN ME TREFFEN!



OP DAT OGENBLIK...

TOE, BUCK!... DE PIRAAT ZIT JUUST OP 6 UUR, IN DE AS. VLUG! NU IS HJ VLAK BIJ!... NU GAAT HI VUREN!



SONNY, VLUG! DE "SNELLEGENS" VAN DE TANKS ZO VER MOGELIJK OPEN!

NU BEGIN IK HET TE SNAP-PEN!

EENSKLAPS SPUIWEN DE ENORME TANKS VAN DE D.C. 6 B. HUN INHOUD UIT, ALLEMAAL TEGELIJK, MET EEN VERBLUFFENDE SNELHEID. DUIZENDEN LITERS VLUCHTIGE, LICHTONT- VLAMBARE BENZINE VERDAMPEN IN DE LUCHT, BLIJVEN ALS 'N ON- ZICHTBARE DODELIJKE WOLK ACHTER DE VIER- MOTORIGE KIST HANGEN.



OP DIT OGENBLIK OPENT DE PIRAAT HET VUUR OP DE N.C. 22654.

DE BUIT IS MIJN!

N.C. 34.

(1) HET « SNEL-LEEG »-SYSTEEM

De brandstofhouders van de vliegtuigen zijn voorzien van een systeem van snellediging, waardoor het mogelijk is, duizenden liters benzine, die in tanks zitten, in enkele seconden te laten wegvloen.

Aldus kan een piloot bij brandgevaar terstond de door het vuur bedreigde tanks leegmaken. Eveneens zal hij het « snel-leeg »-systeem gebruiken als zijn kist te zwaar is en lichter moet worden om zonder gevaar te kunnen landen. Dit is o.a. het geval als een zwaargeladen toestel wegens averij weer moet neerstrijken kort na het opstijgen.

Maar de enorme hoeveelheid zo snel geloosde benzine doet de andere vliegtuigen, die in het zog van het geleegde toestel vliegen, groot gevaar lopen. Die uiterst vluchtige brandstof verdampst in de lucht, blijft er hangen en vormt een dichte, onzichtbare, hoogst ontvlambare gaswolk. De kleinste vonk kan een geweldige ontploffing veroorzaken.

Ten gevolge van talrijke ongevallen, waarbij vliegtuigen letterlijk verpulverd werden, mag een piloot zijn brandstof nog enkel met de pijnlijkste voorzichtigheid lozen. Hij moet de grond diensten waarschuwen, hun het betrokken gebied aanduiden alsook de door hem voor de operatie gevlogen koers, de hoogte, enz.

KIM DEVIL

DE
VERDWENEN
WERELD

VLUG, TREK OM DIE HORDE
MUSKUSZWIJNEN HEEN
ZODAT JE ZE OMSINGELT.
ZORG DAT JE MET DE
WIND MEELOOPT, ZODAT ZE
DE MENSENLUCHT
KUNNEN RUIKEN!

MAAR
DAN
ZULLEN
ZE ONS
ZIEN!

NEE, DIE MUSKUSZWIJNEN
ZIEN NIETS. VOORAL HUN
GEHOOR EN HUN REUK-
ZIN LEIDT HEN. ALS IK
HET SEIN GEEF MOETEN
JULLIE ZE SCHRIK AANJA-
GEN EN ZE NAAR DE
PAS TOE DRUVEN!



ALS HET MAAR AFGE-
LOPEN IS VOOR DE
INDIANEN OP DE TAFEL-
BERG VERSCHIJNEN!



OM ZE TEGEN TE HOUDEN
IS ER EEN EENVOUDIG MIDDEL:
DIE STENEN NAAR BENEDEN
ROLLEN!



ZIEZO... ALS DE SPRINGSTOFPATRONEN
ONTPLOFFEN ONDERMUNEN ZE DE ROTSEN
EN DAN VERSPERREN DIE DE UITGANG
VAN DE PAS... DAAR ZIJN ZE...



HET WERD
TUD!





IN HET NAUW GEDREVEN, DOL VAN SCHRIK EN
WOEDE, ONTDEKKEN DE DIEREN INGEENS
EEN UITWEG : DE DAG. ELKAAR VERTRAPPEND
EN DRINGEND STORTEN ZE ZICH IN DE NAUWTE.



(Wordt vervolgd.)

SNUFFELTJE
VERTELT
OVER

KAMPEREN!

DE tent staat er nu. Het begint al wat te schemeren en het wordt hoog tijd eens aan ons buikje te denken. Om behoorlijk eten klaar te kunnen maken, heb je een kooktoestel nodig. Een petroleumvergasser is over het algemeen het best geschikt. Een houtvuurtje is natuurlijk wel leuk en prettig, maar de maaltijd heeft er dikwijls onder te lijden. En goed en lekker eten is een heel voorname ding!

Bij het inpakken het ventiel van

Hoe zetten we een tent op



De vier hoekscheerlijnen schuinweg uitspannen.



Middenscheerlijn uitspannen. Niet te strak. Daarna door ontspannen en bijspannen alle plooiën in het zeil wegwerken.



Nu kunnen de tentdeuren open. Schuif de inslag onder het grondzeil.

de vergasser goed sluiten. Pak de vergasser zelf ook heel goed in, anders loop je gevaar, dat al je spullen naar petroleum gaan ruiken of smaken. Brrr!

Zweer je toch bij een houtvuur, let er dan op, dat je nooit bij een extra harde wind stookt, en zeker niet na een lange droogte! En nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar van het terrein!

Zet bij het koken de standaardmaaltijd eens opzij. Vergeet eens, dat er alleen maar aardappelen, groente en vlees bestaan. Breng wat variatie met veel rauwkost. Er bestaan boekjes met speciale recepten voor kampeers. Oefen thuis eerst eens wat! Dat bespaart je onprettige mislukkingen en 'n rammelende maag op kamp.

DE NACHT

Een even voorname ding als goed eten is... goed slapen. Dat kan je doen in slaapzakken, op een lucht- of stro-matras, dat je droog en niet te hard ligt. De kou van de grond mag niet tot je doordringen. Dit is vooral ook van belang bij de luchtmatrassen, die ideaal zijn, maar koud. Dit kan je verhelpen, door er een extra deken overheen te leggen.

Het is veel belangrijker, dat je op iets warmts ligt, dan dat je warm bent toegedekt. Beter drie dekens onder dan boven je! Neem ook een paar wollen slaapsokken mee. Zolang je voeten warm zijn, heb je niets te vre-



Voor een dubbeldaks: wanneer de tent «model» staat, kan het tweede dak er overheen. Wees voorzichtig, vooral met het «nokken».



Bij het spannen van het dubbele dak dezelfde volgorde in acht nemen als daarvoor. De zijscheerlijnen niet te strak spannen.

zen. Een kouwe neus kan geen kwaad. Zorg er verder voor een zaklantaarn bij de hand te hebben.

MATERIAAL EN VERPAKKING

Voor voetkampeers is het raadzaam een rugzak met draagstel te nemen. Dit bespaart je veel vermoeienis en zweetdruppels.

Fietskampeers hebben het iets gemakkelijker. Laten zij er echter op letten de tent met grondzeil bovenop de bagage te pakken. Reserve-ondergoed helemaal onderaan. Breekbare spulletjes in doeken wikkelen. En... de levensmiddelen niet in de zak, waar de petroleumfles zit!...

KAMPHYGIENE

Dit is iets zeer belangrijks! Neem de volgende regels in acht:

1) Alle verteerbare afval van eetwaren, papier, enz., dient onmiddellijk diep in de grond begraven te worden. Onverteerbaar afval, zoals blik en glas, e.d. moet je op een vuilnisbelt in de buurt werpen. Is er geen dan ook deze zo diep mogelijk ingraven.

2) De latrine of W.C. moet je zo netjes mogelijk houden. Gebruik het zand van de kuil om er na gebruik wat overheen te gooien. Het is zeer aan te bevelen er 's avonds een emmer met lysol doorheen te spoelen.

3) Maak tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's morgens geen muziek, geen lawaai en spreek niet luid.

4) Wees heel voorzichtig met vuur. Laat een kooktoestel of een houtvuur ook nooit onbewaakt achter. Een klein windstootje is voldoende om een onherstelbare schade aan te richten. Heb steeds een emmer bluswater bij de hand.

5) Tenslotte: als je weggaat, moet je de diverse kuilen en gaten keurig dichtmaken. Bedek ze met gras, zodat niemand er meer iets van kan zien.

E. H. B. O.

Onder invloed van de verandering van lucht en levenswijze, gebeurt het bij het kamperen zeer dikwijls, dat de stoelgang van streek raakt. Is deze gestremd, gebruik dan wat gedroogde pruimen, ontbijtkoek, roggebrood of een glas behoorlijk warm water op de nuchtere maag. In het tegenovergestelde geval zet je maar wat slappe thee en knabbel je wat aan geroosterd brood of een droog beskuit.

Vergeet niet een E. H. B. O. doosje mee te nemen. Behandel in het kamp de kleinste verwondingen met extra zorg. De gevaren van infectie zijn er groter dan elders.

OP KAMP

Als het dan zo ver is, rakkers... We kunnen veel raadgevingen geven, maar gebruik op de eerste plaats je gezond verstand. Dan zal je zelf inzien, dat je b.v. het water uit een beekje voor gebruik altijd eerst moet koken. En voor de rest... Gedraag je als een echte rakker. Leef in het kamp sportief: behulpzaam, rein, zoals je bent als moeder je ziet, beschaafd, met respect voor anderen als voor jezelf! Zo wordt de kamptijd een onvergetelijke tijd.

Dat wenst Robbedoes en Snuffeltje jullie van harte toe.

We trekken op langs de baan,
Met Robbedoes vooruit en vooraan.

Je trouwe,

SNUFFELTJE.

JERRY SPRING

DOOR
GILLAIN



JERRY SPRING



(Wordt vervolgd)

BEELDEN UIT DE
WERELDGESCHIEDENIS

DE TALISMAN VAN TIMOER





Het raadsel van de maansteen

DOOR Peyo





(Wordt vervolgd.)



WIE WEEET HET ?

WAT EEN RARE HOUDING HEBBEN AL DIE MENSEN!

ZE DOEN HET TYPISCHE GEBAAAR NA VAN BEDAADE ARBEIDERS OF SPORTLUI!

2



WELKE?



AL DIE DINGEN STELLEN EEN BEGRIP VOOR. HET ZIJN ZINNEBEELDEN.

WAT BETEKENEN ZE ?...



1

IK MOET DIE 10 DIEREN OPSLUITEN, MAAR HEB MAAR 5 KOOIEN... HOE VOORKOM IK DAT ZE ELKAAR VERSCHEUREN?



3

DE WIND HEEFT DE LETTERS VAN DE NAMEN VAN DIE VIJF BEROEMDE SCHRIJVERS DOOR ELKAAR GEWAARD!



WIE ZIJN ZE EN WAT IS HUN VADERLAND?..

EEN RAMD! DIE SCHRIJVERS HEBBEN HUN WERK DOOR ELKAAR GE-GOED.

OCH, WE ZULLEN EENS GAUW ELKE SCHRIJVER ZIJN MANUSCRIFT TERUGGEVEN!



ANGKOR

WAAR DE STENEN GRIJNZEND LACHEN



Waarom zijn de Khmers verdwenen uit die reusachtige stad, die midden in de wildernis gevonden werd? Waren ze het slachtoffer van een epidemie? Of hadden de priesters iets noodlottigs in de sterrenbeelden gelezen, wat hen tot vluchten aanzette? Of stierf de bevolking doodgewoon uit, zoals ook sommige beschavingen uitsterven?

Niemand wet het. Het geheim van Angkor blijft onontsluierd. Angkor is nu een reusachtige ruïne, waarvan de torens klagend tegen de hemel van Cambodja afsteken. Angkor is een grote stad, waarvan de enkele vierkante kilometers door lianen worden overwoekerd en waarvan de eertijds met goud overdekte tempels nu als schuilplaatsen voor de wilde dieren dienen. Angkor... Angkor behoudt nog steeds haar geheim.

Er wordt gefluisterd, dat er nog schatten onder de geweldige torens liggen begraven. En inderdaad heeft onlangs een Frans oudheidkundige onder de tempelvloer een hoeveelheid goud en edelstenen ontdekt. Andere oudheidkundigen zoeken er nu in hoekjes en gaatjes. Ze worden bijgestaan door Boeddhistische monniken, die in de oude stad hun toevlucht hebben gezocht. De meest moderne hulpmiddelen worden bij de opsporingen ter hand genomen. Tot de geleerden tenslotte wel zullen vinden, wat ze zo begerig zoeken...

Goud? Nee, dat niet. Maar wel het geheim van Angkor, waar de stenen grijnzend lachen.



Voetje voor voetje is het oerwoud de stad binnengeslopen totdat het eindelijk de alleenheerschappij had veroverd en zich nu voedt met de funderingen en gebatste muren.



Bijgestaan door de Boeddhistische monniken zoeken de oudheidkundigen met behulp van een mijn-detector naar schatten, die nog in de grond verborgen kunnen zitten... en ook naar het geheim van deze verlaten stad.





UIT DE VERHALENTROMMEL VAN OOM WIM

SKANDERBEG



OOM WIM, IK HEB EEN SPEL PINGPONG GEWONNEN!

IK HEB TWEE UUR LANG TEGEN DEZELFDE TEGENSTANDER GEVOCHTEN. NU GEEF IK HET OP!

WAT? NATWEE UUR AL HET BIJLTJE ERBIJ NEERLEGGEN? LUISTER EENS NAAR DE GESCHIEDENIS VAN SKANDERBEG DIE 23 JAAR DEZELFDE TEGENSTANDER HARDNEKKIG VERZET BOOD!



1421. HET TURKSE VOLK JUBELT. DE JONGE SULTAN MOERAD II KOMT ZEGEVIEREND NAAR HUIS. DE DAN ALMÄCHTIGE TURKEN HEBBEN EPIRUS VEROVERD.



DE VOLGENDE DAG

IK KOM U DE JONGE EPIROOT WIJZEN DIE WE ALS GIJZELAAR HEBBEN MEEGENOMEN.

DIT IS GEORGE KASTRIOTA, DE LAATSTE VORST VAN EPIRUS.

HIJ MOET ONTZIEN WORDEN EN IN ONS GELOOF OPGEVOED. DAT IS MIJN STRAF VOOR ZIJN VADER, DIE CHRISTENHOND!

DE JONGE SKANDERBEG (DAT IS VORST ALEXANDER) WORDT ALS MUZELMAN OPGEVOED. ENKELE JAREN LATER...



JE BENT NU 15 JAAR EN WEET MET WAPENS OM TE GAAN... NU KUN JE JE MILITAIRE TALENT TONEN.

IK DRAAG JE HET BEVEL OVER MIJN BES TE LEGER OP.

IK DANK U HEER! IK VERLANG ER NAAR MIJN EERSTE OPDRACHT TE VERVULLEN!



ENKELE MAANDEN LATER TROK DE JEUGDIGE ALBANEES TEN STRIDEN TEGEN DE KEIZER VAN SERVIÉ...





SKANDERBEG GEDRAAGT ZICH ZO DAPPER DAT HIJ HET BEVEL OVER VERSCHILLENDE EXPEDITIES KRIJGT. ZIJN HELDENMOED BEZORGT HEM DE ENE ZEGE NA DE ANDERE...



ZIJN TERUGKEER AAN HET HOF WORDT MET WEELDERIGE FEESTEN GEVIJD.

ALLAH ZIJ GEPREZEN VOOR DE ZEGE VAN ONS LAND.

EN LATEN WE DE INLIVING VAN ALBANIË VIEREN. DE KONING, DIE VERVLOEKTE HOND, IS GESTORVEN.



ALBANIË! DAT IS MIJN LAND!... EN DIE CHRISTEN-KONING WAAR ZE OVER PRATEN IS MIJN VADER! O, DIE ELLENDELINGEN!



NEENS...

ZO WORDEN LIEDEN VAN UW SLAG BEHANDELD!



NA DE EERSTE SCHOK

HOU DIE VLEGEL AAN! EN SLA HEM IN DE BOEIEN!



MAAR SKANDERBEG WEEET NAAR ALBANIË TE VLUCHTEN. HIJ ZWEERT DE ISLAM AF EN WORDT WEER CHRISTEN...



HIJ RUIT HET PAS ONDERWORPEN ALBANESE VOLK OP TEGEN DE TURKEN. AAN HET HOOFD VAN 8.000 MAN VERSLAAT HIJ IN EEN VLAKE VAN DE DIBRA DE 20.000 STRIJDELS VAN MOERAD II.



NADERHAND...

VERMOOMT U ALS ALBANESE SOLDATEN EN SLUIPT 'S NACHTS SKANDERBEGS KAMP BINNEN. ZOEKT ZIJN TENT EN SNIJDT HEM ONVERHOEDS DE KEEL AF.

HET ZAL GESCHIEDEN, HEER!



EN DIE NACHT...

HIER IS DE TENT VAN DIE ALBANESE HOND... ZE WORDT NIET BEWAAKT, LATEN WE NAAR BINNENGLIPPEN.



ALARM!



BIND DIE DRIE MOORDENAARS EN LAAT DE SULTAN WETEN DAT ZIJN SNODE LIST VERIJDELD IS.



DOL VAN WOEDE STELT MOHAMMED II ZICH AAN HET HOOFD VAN ZIJN LEGER EN KOMT ZIJN RIVAAL UITDAGEN...

SKANDERBEG, ALS JIJ GEEN TOVENAAR BENT, GEEF ONS DAN JE DEGEN! VECHT ONGEWAPEND! DAN ZIEN WE OF JE ONOVERWINNELIJK BENT.



HIER IS HIJ. U MOET ECHTER NIET MIJN DEGEN HEBBEN, MAAR DE ARM DIE HEM VOERT EN HET HOOFD DAT HEM RICHT.



NA VERSCHIEDENE NEDERLAGEN VRAAGT MOHAMMED OM WAPENSTILSTAND. SKANDERBEG NEEMT DAT TE BAAT OM NAAR ITALIË TE GAAN, DOOR DE PAUS GEROEPEN. HIJ SNELT FERDINAND VAN NAPELS TE HULP DIE DOOR JOHAN VAN ANJOU IS AANGEVALLEN.



MAAR IN 1462 HERVAT DE STRIJD TEGEN DE TURKEN...

VERZAMEL ALLE SOLDATEN UIT MIJN RIJK, OUD EN JONG, WE ZULLEN DIE DUIVEL EN ZIJN HANDJEVOL MANNEN VERPLETEREN!





NU ONTBRANDT ER EEN VERWOEDE VELDSLAC. NA ENIGE DAGEN VECHTEN WORDEN DE TURKEN NOGMAALS VERSLAGEN...

ZIE DIE ONGELOVIGE LAF AARDEN VLUCHTEN...VLUCHTEN...VOORUIT MANNEN, GEEN GENADE!



DITMAAL ZIJN DE TURKEN VOORGOED OVERWONNEN! NA 23 JAAR STRIJD HEBBEN WE DE BESLISSENDE OVERWINNING BEHAALD!



SKANDERBEG RUST EINDELIJK UIT... MAAR HET NIETSDOEN MAAKT HEM ZIEK... OP EEN DAG.

IN GODSNAAM, KOM VENETIË TE HULP! DE TURKEN BEDREIGEN HET.

IK NEEM UW VOORSTEL DANKBAAR AAN. DIE LEDIGHEID MAAKT ME DOOD.



HEER, WAAROM HEEFT U JA GEZEGD? U IS NIET IN STAAT TOT VECHTEN!

WAT? NOEM JIJ JE MIJN VRIEND? EN JE WIL ME MIJN WOORD LATEN BREKEN. IK HEB EEN VERDRAG MET VENETIË. DAT EERBIEDIG IK OOK.



MAAR EEN PAAR DAGEN LATER VELT DE ZIEKTE SKANDERBEG NEER...

VRIENDEN, ONZE AANVOERDER IS NIET MEER.



DE TURKEN HOREN DIT EN BESTORMEN LISSA. ONTMOEDIGD GEVEN DE ALBANEZEN DE STAD PRIJS WAAR HET OVERSCHOT VAN HUN VORST LIGT.

HET LIJK VAN DIE SKANDERBEG. LATEN WE HET VERBRANDEN.

HALT! HIJ WAS EEN DAPPER VIJAND! WE MOETEN HEM EREN ALS EEN HELD!

IK WIL EEN STUKJE VAN ZIJN BEENDE-REN ALS TALISMAN DRAGEN. DAN KRIJG IK OOK IETS VAN ZIJN DAPPERHEID.



SKANDERBEG WERD CHRISTELIJK BEGRAVEN MET DE GROOTSTE EER. MAAR HEEL FIER DROEGEN DE TURKSE AANVOERERS ALS EEN TALISMAN HET STUKJE BEEN VAN HEM IN GULD GEVAT. DIT WAS DE LAATSTE ZEGE VAN ALBANIE'S LAATSTE HELD.

Het ei van Columbus

JULLIE weten wel, wat we bedoelen als we zeggen: «Dat is het ei van Columbus!» Dat betekent: «Pfff! Niks aan! Dat kan ik ook!» Maar weten jullie ook, waar die uitdrukking vandaan komt?

Eerst eens het een en ander over Columbus zelf...

Christoffel Columbus was niet — zoals veel jongens en meisjes menen — een Spanjaard of Portugees, maar een Italiaan. Hij werd omstreeks 1451 in een dorp vlak bij Genua geboren. Al heel jong trok hij naar zee. In die tijd waren de ontdekkingen niet van de lucht. Er heerste overal een koortsachtig verlangen om nieuwe landen, gebieden en volkeren te ontdekken. In 1476 zoekt Christoffel verblijf in Portugal. Daar hoorde hij ongetwijfeld over de «westelijke eilanden» (Atlantis, Antilla e.a.) spreken. Al in de oudheid geloofde men in het bestaan van deze eilanden. En men had al verscheidene pogingen ondernomen om ze te bereiken. Ook vernam Columbus daar vast en zeker de wens om een nieuwe zeegang naar Indië te ontdekken. Hij voelde daar wel veel voor.

Eerst vroeg hij steun aan de Portugeze koning. Dit mislukte. Na langdurige onderhandelingen werd hem echter de hulp toegezegd van de koning van Spanje.

Nu moet je goed in de gaten houden, dat Columbus van plan was naar Indië te varen en niet naar Amerika. Daar kende hij immers niet eens het bestaan van! Tot zijn dood toe heeft hij de overtuiging behouden, dat hij inderdaad in Indië was beland. Niet voor niets noemde hij de inwoners van het door hem ontdekte gebied «Indianen».

In 1500 berekende da Vinci, dat dit nieuwe land onmogelijk Indië kon zijn. Columbus wilde er niets van geloven en bleef stijfkoppig zijn eigen mening verdedigen.

In Palos aan de golf van Cadiz, rustte de zeevaarder eindelijk zijn



kleine vloot uit. Drie Augustus 1492 voer hij weg. De «Santa Maria», het admiraalschip, voorop, en daarachter de «Pinta» en de «Nina». Onderweg had Christoffel veel moeilijkheden met de bemanning, voor het grootste gedeelte boeven. Hij zette door. In 1492 landde hij op Guanahani, een der Bahama-eilanden. Plechtig neemt hij het land voor de koning van Spanje in bezit. Zijn grootste wens was in vervulling gegaan.

Maar hoe zit het nu met dat «ei»?

Wel, die eierlegende komt van een zekere Bossi. Deze was een geschiedschrijver uit de negentiende eeuw. Er bestaat een oude prent, die Columbus aan tafel voorstelt, waarop een schaal eieren staat. Deze prent is de aanleiding tot die eierengeschiedenis. Bossi wilde met dat eierenverhaal zijn Italiaanse landgenoot in bescherming nemen tegen de opschepperige bewering van de Spanjaarden, dat zij ook zonder Columbus Amerika wel zouden ontdekt hebben.

Om zijn doel te bereiken, vertelt Bossi, dat Columbus na zijn eerste reis door kardinaal Mendoza op een banket werd uitgenodigd. Op dat banket zou een Spaanse edelman de onbeleeftheid hebben gehad om tegen Christoffel te zeggen, dat Amerika ontdekt was «omdat dit nu eenmaal zo moest zijn, omdat de tijd er rijp voor was en dat dit niets te maken had met het genie van Columbus».

Tegen die opmerking zou Columbus zich dan hebben verweerd door een ei te nemen en de aanwezigen te verzoeken dit zonder hulpmiddelen op zijn punt te zetten. Niemand speelde dat klaar. Toen nam Christoffel

het ei en stootte het met een flinke tik op zijn bord vast. Doodeenvoudig, nietwaar? Inderdaad doodeenvoudig, maar niemand had er aan gedacht.

Daarom zei Christoffel er ook bij:

— Het is gemakkelijk iets te doen als een ander het voorgedaan heeft.

Hij bedoelde hiermee dus: «Jullie hebben nu makkelijk praten, omdat jullie de weg nu weten!»

Christoffel zit nu voor eeuwig met dat ei opgescheept. In werkelijkheid zal hij dat kunstje wel nooit hebben uitgehaald. Geen enkele tijdgenoot van hem en geen enkele schrijver uit de zestiende of zeventiende eeuw vertelt er iets over.

Die eierlegende bestaat wel over architect Brunelleschi, die de domkoepel van Florence heeft gebouwd. De auteur er van is Giorgio Vasari, die in de zestiende eeuw leefde.

Bossi zal dat eierenverhaal wel van Vasari hebben overgenomen. En waarschijnlijk zag hij er geen been in om die geschiedenis Columbus in de schoenen te schuiven.

Misschien is die geschiedenis al zo oud als de mensen eieren eten. Maar zo nu en dan moeten dergelijke grapjes weer eens worden opgehaald en een of andere held in de mond worden gelegd. Een held zonder bijpassend grapje is nu eenmaal een onding.

Nog steeds is Columbus er de meest bekende eigenaar van. Hij sleept zijn ei mee door de nieuwe en door de oude wereld. Zo heeft hij toch nog wat.

Want de nieuwe wereld werd niet naar hem, doch naar Amerigo Vespucci: «Amerika» genoemd.

Dat is natuurlijk niet mooi. Amerika had eigenlijk «Columbia» moeten heten.

Zo zie je, dat zelfs de grootsten onder de groten met een eitje worden afgescheept!...

FONS.





KNOLLENTUINREGLEMENT

- Art. 1: Alle jongens en meisjes mogen hun knolletjes aan Snuffeltje sturen.
 Art. 2: Alle grapjes, raadsels, tekeningen, gedichten, beschrijvingen of verhalen worden als knolletjes beschouwd.
 Art. 3: Wie ze helemaal zelf verzint, mag boven op zijn briefje vermelden: «Eigen werk». Wie op zijn eigen manier navertelt, wat hij ergens gelezen of gehoord heeft, moet op zijn briefje schrijven: «Naverteld».
 Art. 4: Wie eenvoudig een knolletje van iemand anders wegpikt, zal met schande overladen worden.
 Art. 5: Een goede raad: Kweek geen te dikke knollen.
 Art. 6: Tekenenknolletjes moeten in Oost-Indische (Chinese) inkt uitgevoerd worden op goed tekenpapier zonder lijntjes.
 Art. 7: Schrijf je knolletjes altijd op een afzonderlijk blaadje!

Knollen over avonturen
 In ons mooi en prachtig krantje
 Knollen over kampeervuren
 Met of zonder knetterend brandje.

Het is nu zomer- en vacantielijd, beste rakkers. Daarom zullen we dit tuintje zo nu en dan eens kruiden met een goeie raad. We gaan eens een dagje uit, trekken de bossen in, gaan picknicken of kamperen. Toon je een echte robbedoesraker en...

LAAT NIET ALS DANK VOOR HET AANGENAAM VERPOZEN DE EIGENAAR VAN HET BOS DE SCHILLEN EN DE DOZEN!

Ruim de spullen, etensresten, papier en blijkes netjes op. Hoe je dat moet doen? Oh, het is doodeenvoudig: graaf een kuil en kieper het hele zaakje erin. Dek de kuil keurig toe, als je die weer hebt dichtgegooid. Als de eigenaar of de burgemeester naderhand komt kijken, zal je zeker zeggen:

— Kijk! Dat is wat je noemt. Hier zijn zeker Robbedoeslezers geweest. Wel, ze mogen meer komen!
 En nu aan de knollen. Een griezelig droomavontuur van OLD-DEATH uit Gent:

NACHTELIJK AVONTUUR

Ik was gaan wandelen en kwam aan een groot bos. Ik dacht bij mezelf: «Daar kan ik wel eens een kijkje gaan nemen!».

Na een tijd in het bos rondgewandeld te hebben, kwam ik aan een grote eikenboom. Echt zo een om een dutje onder te doen. Ik legde me neer in het malse gras en weldra sliep ik in.

Er kwam een man achter de bomen uit. Opeens... een bliksemlicht. De elk splitste zich in tweeën. Ik staarde met opengesperde ogen naar de afschuwelijke, met dolk gewapende man. Hij sprong toe en... ik schoot wakker.

Je droom op zichzelf, Isidoro, is maar een raar geval. Nu ja, een echte droom! Maar je hebt een vlotte pen. Snuffel heeft er haast geen woord aan veranderd. Dat bewijst... dat je 't kan! Waag je eens aan een degelijk opstel, bijvoorbeeld een gebeurtenis of een reisje in de vakantie. Je zal zien, dat het gaat. Let er dan op rustig te vertellen. Niet van de hak op de tak springen. Het verhaal in details uitbeelden zonder langdradig te worden. Succes!

DAAGLIJKS LEEST MEN IN DE KRANT OVER BOS- EN HEIDEBRAND. WEES VOORZICHTIG TOCH MET VUUR UW NALATIGHEID KOST DUUR!

Drommels nog toe, rakkers! Let daar heél goed op! Wees - voorzichtig - met - vuur! Het is meer dan eens voorgekomen, dat door een achteloos weggeworpen peukje sigaret een half dorp afbrandde. Zoveel verdriet, zoveel ellende, zoveel narigheid om de domme handelwijze van een verschrikkelijk dom mens.

Ook met kampvuren moet je uiterst voorzichtig zijn. Luister maar eens naar het leerzame verhaal van GEMASKERDE WREKER 32.839 uit Maleizen:

Een zelfbeleefd avontuur

Het was nacht.

De wind ruiste zachtjes door de donkere bomen van het bos. Het was heerlijk warm buiten. Mijn vijf makkers en ik zaten gezellig in het hoge gras rond ons knetterend kampvuur op een open plaats midden in het bos.

Opeens stak er een hevige wind op. Ons kampvuur werd met een ruk helemaal uit elkaar geslagen, zodat het hoge gras rondom ons spoedig vuur vatte. Een bosbrand was bijna niet te vermijden.

Zo rap onze benen het toelieten liepen we naar het dichtstbijgelegen huis om water. Het werd een heen en weergeloop van de woning tot het bos. Tot overmaat van ramp begon het eensklaps te donderen en te bliksemen dat horen en zien verging.



Mooi werk van JERRY SPRING 34.553 uit HEMIKSEM. - Iets forsier met de pen werken, raker!

Met angst en dood in het hart bemerkten we, dat de brand steeds grotere afmetingen aannam. Het zag eruit, dat heel het bos tot op de grond zou afbranden.

Gelukkig... even plots als hij was opgekomen hield de donder weer op en begon het met stromen te regenen. Zo werden wij geholpen bij het blussen van het vuur. We kwamen er met de schrik af.

Dit voorval zal voortaan een les wezen: GEEN KAMPVUREN MEER IN HET BOS.

(Eigen werk.)

En Snuffel zou eraan willen toevoegen:

— Stook een kampvuur altijd op een soort zandvlakte.

— Zorg altijd water en zand bij de hand te hebben om te kunnen blussen.

— Ga niet eerder naar bed voor het kampvuur helemaal is gedoofd. Helemaal wil zeggen: er mag geen vonkje of gloeiend spaandertje meer overblijven.

— En... Leg nooit een kampvuur aan zonder «uitdrukkelijke» toestemming van de eigenaar van het terrein. Als de

eigenaar de «gemeente» is, moet je de toestemming aan de burgemeester vragen.

— Want:

BAZUIN HET DOOR HET LAND: DENK OM BOS- EN HEIDEBRAND!

Onze gelukwensen. Gerard! En om je opstel, en om de verstandige conclusie, die je uit dit ongelukje hebt getrokken. En voor deze zomer: prettig kamp!

Twee raadsetjes van WITTE BISON uit Drongen:

Al onder toren en al boven bós,
 Al wie het kan raden
 Is een slimme vos.
 (Wortel: 'dO) (Opel: 'dO)

Mijn 1ste is een dier
 Mijn tweede is een kar
 En mijn geheel is een jongensnaam.
 (Oscro: 'dO) (Naverteld).

Probeer eens een opstel- of teken- knol, René! Wie waagt, die wint...

ECHTE RAKKERS MAKEN PRET ECHTE RAKKERS BLIJVEN NET!

En «net», beste rakkers en rakkeresjes, wil zeggen: dat je niets zegt of doet, waarvoor je zou kleuren en de ogen neerslaan als moeder het zou horen of zien. Blijf beschaafd in je manier van optreden en in je kleding zonder stijf en preuts te zijn. Afgesproken? Wel, dan trekken we nu met FLYING SAUCER X uit Berchem naar zee:

Op reis

Mijn eerste reis was voor mij een hele gebeurtenis. Reizen is voor mij altijd iets geweldig, ook als het maar een ééndaguitstapje betreft. Ik ging echter niet naar de Azorenkust om er te pralen in badkostuum. Ook niet naar Parijs zoals velen, die als ze terugkeren de Eiffeltoren niet hebben gezien.

Ik bezocht de zee, onze Noordzee. Maar niet om in dure hotels te logeren of dure gerechten te eten. Nee, ik trok naar zee om haar schoonheid te bewonderen en later mee te dragen...

Jammer, dat we dit opstel niet in zijn geheel kunnen laten verschijnen. Sjaar! trekt al een lipje. Het wordt te lang. Vooral het verdere verloop van het opstel is een bos ere-knoflook waard!

Vlug de Eervolle Vermeldingen, rakkers: RED RIJDER 33.500 uit Reet, TIMOUR uit Amsterdam, BING uit Eindhoven (Art. 6.), DANNY GRANIDA (?) uit Walhouten, SURCOUF uit Willebroek, J. VAN RIJSELBERGHE uit Gent, en JERRY SPRING 34.618 uit Kerkhoven voor hun tekenknollen.

Nu holderdebolder ons tuintje uit! Prettig vacantie! We hopen van harte, dat jullie heel mooi weer hebben! Avontuurlijke kampgroeten van Sjarel en Piet. Een stevige vijf van jullie opperbaas,

SNUFFEL.

WIE WEET HET?

(Oplossingen van bladz. 14.)

SPEL Nr. 1

1. Gelooft. - 2. Onschuld. - 3. Hoop. - 4. Liefde. - 5. Vrede.

SPEL Nr. 2

A. Hengelaar. - B. Glasblazer. - C. Kapelmeester. - D. Athleet met halters. - E. Hamerwerper. - F. Koorddanser.

SPEL Nr. 3

1. Konijn en kip. - 2. Vos en geit. - 3. Schildpad en wolf. - 4. Fret en huisjeslak. - 5. Egel en kat.

SPEL Nr. 4

1. Vondel: Nederlanden. - 2. Goethe: Duitsland. - 3. Rostand: Frankrijk. - 4. Dante: Italië. - 5. Milton: Engeland.

SPEL Nr. 5

Tolstoj: Oorlog en Vrede. - Brodero: De Spaansche Brabander. - Molière: De Vrek. - Cervantes: Don Quichot. - Hooft: Warenar. - Shakespeare: Macbeth.

LEVE ONZE CLUB!

OPROEPEN

Rakkers gevraagd voor de clubs van: BRUGGE (St. Andries): Kapitein Laridon, Riethuisstraat 10. Doel: kamperen en fietsen. - OOSTENDE: Prosper Goderis, Leffingestraat 32. - TURNHOUT: Harry Hens, Apostoliekenstraat 25. - DUFFEL: Jeannine Keersmaekers, Kappelstraat 43.

GEHEIME BOODSCHAP

K9P3643 NM9RC29 R37-N: +9+4NS4N74 14X2S0C X4S6-4N4 6J4K9MP4X RP29NX4N.

Hoekje voor het CAODAÏSME



INDOCHINA IS EEN VROEGERE FRANSE KOLONIE, WAAR NU AL JARENLANG EEN OORLOG WOEDT, IN DEZE OORLOG (GROTENDEELS EEN BURGER-OORLOG) VECHTEN VOORAL SOMMIGE GODSDIENSTIGE SECTEN TEGEN ELKAAR. EEN ERVAN IS HET CAODAÏSME.

HET CAODAÏSME IS NOG MAAR EEN VRIJ JONGE SECTE, DIE IN 1902 DOOR EEN INDOCHINEES AMBTENAAR WERD GESTICHT. IN DIT LAND, WAAR HEIDENDOM EN BIJGeloOF EEN GRAGE VOEDINGSBODEM VINDEN, LIET HET VOLK ZICH GEMAKKELIJK DOOR GODSDIENSTSTICHTERS INPALMEN. HET CAODAÏSME IS EEN SAMENVOEGSEL VAN ELEMENTEN UIT ANDERE GODSDIENSTEN.

ZE HEBBEN EEN BIZONDERE VERERING VOOR GROTE MANNEN, ZOALS DESCARTES, GANDHI, ROOSEVELT... ZIJ GELOVEN IN DE ZIELSVERHUIZING. ZO ZOU HET VOLGENS HEN DAN NIET UITGESLOTEN ZIJN, DAT DE ZIEL VAN ROOSEVELT OOK DIE VAN DESCARTES IS GEWEEST. EN OOK, DAT ROOSEVELT'S ZIEL OP HET OGENBLIK WEER IN EEN ANDER HUIST.

DE CAODAÏSTEN - ZE TELLEN ONGEVEER 150.000 AANHANGERS - BELIDEN HET BESTAAN VAN EEN GOD, DIE ZINNEBEELDIG WORDT VOORGESTELD DOOR EEN OOG. ZE NOEMEN HEM: "CAO-DAÏ". NAAST PRIESTERS HEBBEN ZE OOK NOG PRIESTERESSEN. HUN TEMPELS ZIJN BUITENGEWOON MOOI.

NAAST OORLOGVOEREN MET HUN EIGEN, VRIJ PRIMITIEF UITGERUST LEGER, KENNEN DE CAODAÏSTEN NOG BJEENKOMSTEN VAN MEER VREDELIEVENDE AARD. BIJVOORBEELD HUN VEELVULDIGE PROCESSIONS... HUN EMBLEMEN ZIJN EEN OOG IN EEN MET STRALEN OMGEVEN DRIEHOEK EN EEN BLAUWE VLAG MET EEN RODE ROOS...

